

Artık iktisadî bakımdan güçlü devletler, dünyanın egemen güçleri konumuna geldiler. İktisadî sistem açısından, kapitalist ve komünist olmak üzere iki temel kutup oluştu. Hemen hemen tüm dünya ülkeleri kendi iktisadî yapılarını mevcut iki tip iktisadî sistemden birisine göre şekillendirdiler. İnsanlığın dünya ve ekonomik refahı bu iki sistemin başarısına endekslendi. Ancak bu sistemler, beşerî olmaları ve sorunlara getirmiş oldukları çözümler belli bir tabakanın refahını temine yönelik bulunması sebebiyle, insanlara dünya ve ekonomik mutluluğu sağlamaktan yoksundular. İslâm dünyası kendi iktisadî yapısını geliştirip tatbikata koyamamıştır. Elbette bu sorun, İslâm iktisat sisteminden değil, bu sistemi Kur'an, sünnet ve Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi tecrübeleri ışığında günümüze uyarlayamayan Müslümanların eksikliğinden kaynaklanmaktadır.